

Gl. Færgegaard

An aerial illustration of a coastal town and harbor. A long bridge with many piers spans across the water. The town below has red-roofed houses and a large green field. The water is blue with several sailboats. The sky is a pale, hazy blue.

KALVEHAVE

ULVSUND

SKOV · STRAND · FISKERI · HAVN

Velkommen i Den Gule Stald

Mel: Velkommen i den grønne lund - Tekst: Henrik Dahl, frit efter Grundtvig

Intro: Instrumental

Velkommen i Den Gule Stald - det er de grå, der synger
Caféen byder op til bal - så hele havnen gynger
Her synges kan med hvert sit næb - mens andre bare æder
Så var det uden sang et liv med slæb - kun slidsomt uden glæder.

For vi skal huske først som sidst - vi er som frie fugle
Kommunen styrer ganske vist - endnu en lille smule
Den fører gæs i våbenskjold - på blåt og grønt afsatte
Den styres af en ~~rigtig~~ bondeknold - og resten abekatte.


For de har sparet skolen væk - så bank og tanken lukkes
og gåsen gækker *gække-gæk* - mens Lindholm bare hugges
Hvert hus er tynget med en gæld - og alle job forsvundet
vi trættes af et mægtigt djøffer-væld - i dyndet er vi bundet.

Mellemspil: 1 vers

På kirkekildens bakketop - lå der en vikings haug
Her bygged' han sit virke op - for tusind år tilbage
Han købte for sit sølv og guld - den første folkekirke
og skattesølv, han gemte i sin muld - det er vort Dannevirke.

I dag er vi en udkants plet - kommunen dybt forgældet
Vi styres af den bondeæt - som lukked' kildevældet
Hver fugl må synge med sit næb - vi er de frie fugle
vi siger nej til fortsat slid og slæb - velkommen i "Den Gule".

Så syng en sang og slip dig fri - et fællesskab kan vugge
mens regneark'nes tyranni - får alle til at sukke
Ja, hvis vi klarer alting selv - er deres tid forsvundet
Nu takker vi fordi I kom forbi - den Gule Stald ved sundet.




**Kald det kærlighed
Lars Liholt**

**Kald det kærlighed..
Kald det li' hvad du vil.
Oh-uh-oh. Der findes ingen ord
ingen ord, der helt slår til.
Så kald det lige, hvad du vil.**

**Fortæl mig ikke hvad jeg skal og bør
Fortæl mig om dig selv, hvis du tør.
Gi' mig frit valg, og gi' mig et hjerte, jeg kan rør'
Gi' en chance ved at tale før du går
Det, du fortier slet ingen chance for.
Kald det kærlighed..**

**Vi to kan overleve næsten alt
undtaget det, der aldrig rigtigt blev fortalt.
Ta' mig ikke som gidsel, ta' mig helt og ikke halvt.
For at elske rigtigt skal jeg være nøgen.
Den drøm, der kun forbli'r en drøm, er en løgn.
Kald det kærlighed..**

**Lad mig være lidt alene med mig selv,
jeg vil ha' dig alligevel.
Jeg vil ha' en gave, ingen handel eller gæld.
Der er for let at gå fra kærlighed til had,
lad os prøve at skille det ad.
Kald det kærlighed..**



Åbent landskab

Ulf Lundell/Jan Toftlund

Jeg ka' bedst med åbne vidder, nær ved havet vil jeg bo
et par måneder om året, for at sjælen kan få ro
Jeg er skabt til åbent landskab, hvor vindene får fart
hvor lærken hænger himmelhøjt og synger smukt og klart
Der brænder jeg min brændevin og sanker selv min krydderurt
og drikker det med velbehag til sild og hjemmebak
Jeg er skabt til åbne vidder, nær ved havet vil jeg bo

Jeg ka' bedst med fred og frihed for både krop og sjæl
Hvis du kommer fuld af stridslyst, så ser jeg helst din hæl
Jeg er skabt til skumringstimer og aftenbrisens sus
med hanegal på afstand og med langt til næste hus
Men trods alt ikke læng're end, at det kan ske engang
at jeg sidder under stjernerne og hører fest og sang
Jeg ka' bedst med fred og frihed for både krop og sjæl

La' mig høre bølgen bruse og mågens morgenskrig
og lytte til konkylier med havets sange i
Med det klare og det enkle er jeg på sikker grund
Når et ja er ja, og nej er nej, og tvivlen holder mund
så lægger jeg en krans af løv et sted, hvor runestene står
som vidner om en tanke, der har holdt i tusind år
La' mig høre bølgen bruse og mågens morgenskrig
Jeg ka' bedst med åbne vidder, nær ved havet vil jeg bo



I 1958 var der bank på Kalvehave Havnevej



Ritas mor (Birkevej 3) havde iskiosken ved broen



Forårsdag
Anne Linnet

Du ved det sikkert allerinderst inde
selvom jeg sjældent bruger store ord
Du ved, at du er den der gennem livet,
og stadig i mit hjerte bor.

Jeg ved at al min sidste tid skal leves,
jeg ved at tiden tæller hjertets slag,
at alt det vi har grædt igennem livet
det svinder på en forårsdag.

En forårsdag hvor solen bare skinner,
som da jeg mødte dig den første gang
og hele verden svandt kun solen så os
og lavede en stille sang.

Og det er det jeg endelig har fundet
så mange år er gået sidenhen
vi tænker vel at noget sku' forandres
hvis vi ku' leve alt igen.

Vi tænker vel at vi gled fra hinanden
i årene der hastede forbi.
Og nu er alting stille her i stuen
og store ord er svær' at sig'.

Men du ved det sikkert allerinderst inde
selvom jeg sjældent bruger store ord
Du ved, at du er den der gennem livet,
og stadig i mit hjerte bor.

Jeg ved at al min sidste tid skal leves,
jeg ved at tiden tæller hjertets slag,
at alt det vi har grædt igennem livet
det svinder på en forårsdag.

Jubilæumssangen

Mel: Omkvædet "Man kan vel ikke gøre for, at man har charme"

Der var engang da der gik tog til Kalvehave.
Det gik fra Vordingborg og endte lige her.
På Færggården kunne man få mad i mave
hvis man sku' videre som færgepassager.
Men så kom broen, så man kunne kør' til Møen,
lidt synd for færgen, at den sådan blev sagt op.
Den fragted' stadig køer til Lindholm over søen
og efter nogle år, så sagde toget stop.

Der var en driftig mand – jeg tror, han hed Christiansen -
han så, at banen var forsvundet uden spor.
Han tænkte: Det er nu at jeg vil tage chancen,
for nu vil dansken være sommerhusbebo'r.
Hvis jeg nu stykker ud til sommerhus med haver,
så kan jeg score kassen – sikke da et held.
For folk vil gerne slappe af med sol på maver,
Man kan jo ikke gøre for det, kan man vel?

De store bøge langs med skrænten er en glæde
og spejler deres grønne top i bølgen blå.
Og vi har ingen Grublesten, hvor vi kan græde,
men vi har bænke, som vi frit kan sidde på.
Når hav og himmel raser, kan det faktisk hænde
at bøge styrter ned, og så er det et tab,
men vi har kampesten ved Bøgevejens ende
foruden den på stranden, som er Dødens Gab.





I denne sommer har vi haft en vældig varme, så børn og voksne bare kunne bade løs. Så har en badebro sin egen skønne charme, hvis bare den vil lade vær' at stå til søs! I starten var vi allesammen dybt forgældet, for at få råd til telefon og toilet. Nu er det hele skiftet ud – det var forældet, men vi har stadig fiberfattigt internet.

Vi kan vel ikke gøre for, at tiden iler og lige pludselig har vi rundet de halvtreds. Vi bor et dejligt sted – se bare, hvor vi smiler, man skulle vær' et skarn, hvis man var utilfreds. Og fred og ro og sol vil vi ha' meget mer' af, indtil foreningen den fylder hundred' år. Så lad os løfte vores glas og råbe hurra for alle os i Kalvehave Færgesgård!

/PHB





Visen om de atten svaner

Andersson, Benny & Ulvæus Bjørn

Komponist

Jeg drømte om atten svaner i nat
og såmænd også lidt om dig.
Og du bad mig om atten kys i min drøm,
og jeg gad ikke sige nej.
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide,
hvis jeg bare var vågnet, da jeg drømte du kom
så du intet fik bedt mig om.

Jeg så dig skam fra mit vindu' i går
men du så ikke mig, min ven.
Jo, du kom her forbi mit vindu' i går
men forsvandt så, gud ved hvorhen.
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide,
hvis jeg havde slå't vinduet op en to tre,
og du så, der var én at se.

Min drøm nu i dag, den regner det i
og jeg gir dig min paraply.
Under den er du tryk i læ og ly
for hvert eneste utæt sky.
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide,
hvis jeg blot lod det regne, så du stod der konfus
li'så våd som en druknet mus.

Jeg drømte om atten svaner i nat,
og såmænd også lidt om dig.
Og du bad mig om atten kys i min drøm,
og jeg gad ikke sige nej.
Min ven, lad mig videm om du kunne lide
hvis jeg bare var vågnet, da jeg drømte du kom
så du intet fik bedt mig om.



I 1968 var Kalvehave en fiskerby



I starten var der vandudsigt fra Ulvsundvej



Kim Larsen - Østre Gasværk

**Det er en kold tid som vi lever i
alle går rundt og fryser
men jeg har det da nogenlunde her
her på Østre Gaaaasværk**

**Der' mange, mange drømme
der' røget sig en tur
men jeg ka' da stadig grine
når jeg sidder helt alene -
helt alene i mit lille skur**

**Det er en kold tid som vi lever i
alle går rundt og fryser
men jeg har det da nogenlunde her
her på Østre Gaaaaasværk**

**Jeg har ikke nogen penge
og ikke noget job
det har været sådan længe
Gu' ved om det nogensinde -
nogensinde holder op**

**Men jeg har da Lange Lone
og hun spiller violin
og når nerverne de klikker
så drikker vi en lille flaske -
lille flaske brændevin**

**For det' en kold tid som vi lever i
alle går rundt og fryser
men jeg har det da nogenlunde her
her på Østre Gaaaaasværk**



Barndommens land

Benny Andersen

Barndommens land - tidens mælketand
Verden er ny for dit øje, folk er to-tre meter høje
så de må bøje sig - ned til dig

Fluen er blå - kilder på din tå
og et par myrer, du kender, hygger sig på dine hænder
Skrubtudsen tisser en tår, før den går

Solen er varm, stikker på din arm
ligesom hvepse og bier. De er så gale - de sviert
Regnormen føles så blød - den er sød

Slog du dit ben på en kampesten?
Kom - lad mig puste på skrammen. Vi skal ha' lappet dig sammen
Du må vist hellere få plaster på

Verden er stor - kaldes "Moder Jord"
Der findes børn, der må flygte, men du har intet at frygte
Ingen skal mishandle dig - håber jeg

Græsset er højt som et fuglefløjt
Solen er ude af syne, putter sig under sin dyne
Gaber måske ligesom du - sover nu

Barndommens land - nu er jeg en mand
Tit har jeg lyst til at love solskin og dejlige skove
men der er lang vej igen - sov, min ven



Glæden over Kalvehave

Mel.: Tørresnoren

Tæt ved Møen og Viemose
ligger Kalvehave havn,
smuk som pigefod i hose
derfor priser vi dit navn:
Kalvehave, Kalvehave
åh, hvor vi dog elsker dig.
Som naturens smukke gave
er du lykkens land for mig.

På en bænk ved havnens både
nyder jeg den friske vind,
sejlene blafrer kåde
dulmer sorgen i mit sind.
Kalvehave, Kalvehave
åh, hvor jeg dog elsker dig.
Du er livets lyse gave,
du er lykkens land for mig.

Nær ved Ulvsunds smukke strande
ser jeg solen stige op,
østpå over blide vande
stiger den til himlens top.
Kalvehave, Kalvehave
åh, hvor jeg dog elsker dig.
Solskin, sommer, solbrune mave
glæder dig og fryder mig

Som et udtryk for min glæde
rækkes frem min venskabshånd,
lad os sammen danne kæde,
samle os i venskabsbånd.
Kalvehave, Kalvehave
vi vil aldrig glemme dig.
Som en paradisesets have
er du lykkens land for mig.

Gl. Færgegaards udstykning

Grundene er beliggende direkte ud mod stranden, og fra alle grunde er der den smukkeste udsigt over Ulf Sund.

Udstykningen er beliggende op til 300 tdr. land og skov.

Fine muligheder for fiskeri og sejlsport, idet Kalvehave havn er beliggende nær udstykningen.

Vandforsyning sker gennem det kommunale vandværk mod tilslutningsafgift.

De nu eksisterende veje er anlagt af sælgeren, og er inkluderet i købesummen.

Det er så absolut Sjællands smukkeste og mest exclusive sommerhusudstyknig.

Grundene kan besigtiges alle ugens dage ved henvendelse på

GL. FÆRGEGAARD

KALVEHAVE

Tlf. (03) 788 - 232